

ΙΟΛΙΝΑ & ΚΟΡΟΝΑΚΟΣ

Επεισόδιο 25ο

Αχ αυτά τα τηλε-μαθήματα!

«Κορονάκο, έλα σε παρακαλώ στο γραφείο σου...αρχίζει το μάθημα!»,
είπε ο μπαμπάς, και του έγνεψε να βιαστεί.



«Μπαμπά, δεν είμαι πολύ καλά, πονάει η κοιλιά μου, δεν μπορώ να κάνω μάθημα», παραπονέθηκε ο Κορονάκος κλαψουρίζοντας. Ο μπαμπάς του τότε του πρότεινε να ξαπλώσει και να ξεκουραστεί. Αλλά όταν η μαμά αποφάσισε να φτιάξει σπιτική πίτσα, ο Κορονάκος την καταβρόχθισε αμέσως χωρίς να διαμαρτύρεται ότι τον πονάει η κοιλιά του. Αυτό έβαλε τον μπαμπά σε σκέψεις...

Αλλά και τις επόμενες ημέρες ο Κορονάκος έβρισκε μία δικαιολογία για να αποφύγει το μάθημα. Όλα του τα βάσανα, όμως, άρχιζαν το μεσημέρι και τελείωναν το απόγευμα! Οι γονείς του Κορονάκου είχαν προβληματιστεί πολύ...Άραγε πράγματι ο Κορονάκος δεν ένιωθε καλά; Ή μήπως κάτι τον απασχολούσε; Έτσι η μαμά του αποφάσισε να τον ρωτήσει τι συνέβαινε και δεν ήθελε να μπει σε κανένα μάθημα.

Ο Κορονάκος απάντησε σχεδόν αγανακτισμένος: «Μα αυτό δεν είναι σχολείο! Στο σχολείο παίζω με τους φίλους μου! Βαρέθηκα! Δεν μπορώ να κάνω άλλη υπομονή. Κάνω απεργία!».



«Κορονάκο, ο κορονοϊός έχει αλλάξει πολύ τον τρόπο που ζούμε! Όμως θα περάσει, όπως όλα περνάνε κάποια στιγμή. Μέχρι τότε, εσύ πως θέλεις να είσαι; Ξαπλωμένος στον καναπέ, παριστάνοντας τον άρρωστο, μην κάνοντας τίποτα και απλά να περιμένεις μέχρι να τελειώσει; Τι θα κερδίσεις με αυτή την απεργία;», τον ρώτησε ο μπαμπάς διερευνητικά.

«Δεν ξέρω, απλά δεν θα κάνω όσα δεν μου αρέσουν! ΤΕΛΟΣ!»

Η μαμά του Κορονάκου κατάλαβε πολύ καλά πως ένιωθε ο γιός της και τότε του απάντησε «Νομίζω ότι ο μέσα-κορονοϊός σου χτύπησε την πόρτα. Το ξέρω ότι δεν θέλεις να κάνεις άλλο υπομονή και γι' αυτό κάνεις απεργία από τα μαθήματα. Όμως Κορονάκο όσο αποφεύγεις όσα δεν σου αρέσουν από την τηλε-εκπαίδευση έχεις σκεφτεί ότι χάνεις και αυτά που σου αρέσουν;».

Ο Κορονάκος άρχισε να σκέφτεται αυτή την φράση...Πράγματι είχε δίκιο η μαμά του. Δεν είχε κάνει καθόλου μάθημα την τελευταία εβδομάδα, και είχαν μαζευτεί αρκετές εργασίες. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό...Ο Κορονάκος σκέφτηκε ότι με αυτόν τον τρόπο δεν είδε τους φίλους του και έχασε τα αστεία που έλεγαν στα διαλείμματα της τηλε-εκπαίδευσης. Σίγουρα θα είχε χάσει και μερικά από αυτά τα τέλεια βιντεάκια που έβαζε η κυρία στην ιστορία και αναρωτιόταν αν είχαν κάνει και κάποιο παιχνίδι στο μάθημα της τεχνολογίας...Μάλλον είχε χάσει και όσα απολάμβανε τελικά. «Αυτός είναι ο μέσα-κορονοϊός!», σκέφτηκε ο Κορονάκος θυμωμένος που τον ξεγέλασε αυτός ο ύπουλος



εχθρός. «Θα τον ξεγελάσω και εγώ» είπε, και αμέσως κοίταξε τους γονείς του στα μάτια...Εκείνοι τον πήραν αγκαλιά! Είχαν και οι τρεις καταλάβει ότι ο μέσα-κορονοϊός «τρυπώνει» εκεί που δεν το καταλαβαίνεις, αλλά αν θυμηθούμε τι πραγματικά θέλουμε να κάνουμε τότε αργά ή γρήγορα θα ξαναβρούμε τον «δρόμο» μας!



Εσένα σου έχει συμβεί να κουράζεσαι τόσο που να θέλεις να κάνεις απεργία ή να θέλεις να τα παρατήσεις; Τι σε βοηθάει να συνεχίζεις;

Στείλε μας τις ιδέες σου στο iolinakoronakos@gmail.com

Διάβασε τα υπόλοιπα επεισόδιά μας στο <https://ibrt.gr/edu/IK>

Και δες τις περιπέτειές μας και στο YouTube



Τμήμα Θεραπείας
Παιδιών και Εφήβων

Α. Καλαντζή-Αζίζι, Α. Παναγιωτοπούλου, Κ. Σοφianoπούλου,
Μ. Ελευθεριάδου, Κ. Πουλάκη-Ευταξιοπούλου

©Ινστιτούτο Έρευνας & Θεραπείας της Συμπεριφοράς www.ibrt.gr