

ΙΟΛΙΝΑ & ΚΟΡΟΝΑΚΟΣ

Επεισόδιο 21^ο

Ένα Παραμυθένιο Πάρτυ

Επιτέλους έφτασαν οι Απόκριες! Το πρόγραμμα στο σπίτι είχε...ΠΑΡΤΥ ΜΑΣΚΕ! Οι γονείς της Ιολίνας και του Κορονάκου έβγαλαν έξω όλες τις παλιές αποκριάτικες στολές, έβαλαν μουσική και έδωσαν το σύνθημα στα παιδιά... «ΤΟ ΠΑΡΤΥ ΑΡΧΙΖΕΙ!»

Εκείνα άρχισαν να δοκιμάζουν διάφορα ρούχα. Οι γονείς τους έπαιζαν χαρούμενοι μαζί τους. Άνοιξαν το πακέτο με τις σερπατίνες και τα κομφετί και γέμισε το σαλόνι με χρώματα... Τα παιδιά είχαν ενθουσιαστεί με τις στολές και αποφάσισαν να φτιάξουν μία θεατρική παράσταση.



Η Ιολίνα βγήκε πρώτη στην πρόχειρη σκηνή που έστησαν, κάνοντας την αφηγήτρια, ενώ οι γονείς τους έκατσαν στον καναπέ για να τους παρακολουθήσουν.

«Ντιν! Η παράσταση αρχίζει! Μία φορά και ένα καιρό ήταν δύο αδελφάκια, που ζούσαν σε μία όμορφη πόλη. Όμως μία μέρα ένας κακός δράκος εμφανίστηκε και άρχισε να σκορπίζει τον φόβο. Όλοι κρύφτηκαν στα σπίτια τους και η πόλη σκοτείνιασε. Έπρεπε κάποιος γενναίος να πάει στο μαγεμένο πύργο και να σκοτώσει τον κακό δράκο...».

Έπειτα ο Κορονάκος συνέχισε την αφήγηση: «Μία μέρα τα αδελφάκια αποφάσισαν ότι δεν θα φοβηθούν άλλο πια τον δράκο. Μπορεί να ήταν μικρά αλλά είχαν μεγάλη καρδιά και θα

έσωζαν την πόλη τους από τον κακό δράκο.» Ο Κορονάκος έκανε πως περπατούσε σε μία δύσκολη διαδρομή με εμπόδια. Στο τέλος έκανε πως πάλευε με τον κακό δράκο (που ήταν το δεινοσαυράκι του!). Με μία δυνατή κίνηση, τον έριξε κάτω και τον φυλάκισε πίσω από τα μαξιλάρια του καναπέ. Τότε η Ιολίνα έκανε ένα βήμα μπροστά και συνέχισε την αφήγηση: «Κανείς δεν θα μπορούσε πια να φοβίσει τα παιδιά και τους φίλους τους. Από εκείνη την ημέρα αυτοί ζήσανε καλά και εμείς καλύτερα!»

Η μαμά και ο μπαμπάς τους χειροκρότησαν με την καρδιά τους, ενώ τα παιδιά υποκλίθηκαν γεμάτα περηφάνεια.

«Πόσο θάρρος είχαν αυτά τα δύο αδελφάκια!», σχολίασε ο μπαμπάς.



«Μου θυμίζουν λίγο και εσάς» συμπλήρωσε η μαμά τους.

«Εμάς;» κοιτάχτηκαν τα παιδιά με απορία.

«Ναι, και εσείς κάθε μέρα που περνάει αντιμετωπίζετε τον μέσα-κορονοϊό» είπε ο μπαμπάς.

«Πως το κάνουμε αυτό;» ρώτησαν τα παιδιά.

«Με τη φαντασία σας, το γέλιο σας και τις απίθανες ιδέες σας!» συμπλήρωσε η μαμά. Οι γονείς ξαναχειροκρότησαν τα παιδιά και εκείνα υποκλίθηκαν στο «κοινό» τους. Τότε ο μπαμπάς έβαλε μουσική δυνατά, πήρε μία καραμούζα και φώναξε «Το πάρτυ συνεχίζεται...» και όλοι τους άρχισαν να χορεύουν.



Έχεις σκεφτεί να φτιάξεις ή να παίξεις ένα δικό σου παραμύθι;
Ποιοί θα ήταν οι ήρωές σου; Τι περιπέτειες θα ζούσαν;

Στείλε μας τις ιδέες σου στο iolinakoronakos@gmail.com

Διάβασε τα υπόλοιπα επεισόδιά μας στο <https://ibrt.gr/edu/IK>

Και δες τις περιπέτειές μας και στο YouTube



Τμήμα Θεραπείας
Παιδιών και Εφήβων

Α. Καλαντζή-Αζίζι, Α. Παναγιωτοπούλου, Κ. Σοφianoπούλου,
Μ. Ελευθεριάδου, Κ. Πουλάκη-Ευταξιοπούλου

©Ινστιτούτο Έρευνας & Θεραπείας της Συμπεριφοράς www.ibrt.gr