

ΙΟΛΙΝΑ & ΚΟΡΟΝΑΚΟΣ

Επεισόδιο 28^ο

Το Πάσχα πλησιάζει...



«Ουφ! τι Πάσχα θα είναι πάλι και αυτό;» γκρίνιαξε ο Κορονάκος... Οι διακοπές από την τηλε-εκπαίδευση μόλις είχαν αρχίσει αλλά τα παιδιά δεν ήξεραν τι θα κάνουν στις διακοπές. Δεν ήξεραν αν θα μπορούσαν να πάνε στο χωριό ή αν θα δούνε τους φίλους τους. Τι αβεβαιότητα και αυτή...

Η Ιολίνα και ο Κορονάκος όμως, γνώριζαν ένα πολύ σπουδαίο μυστικό: το μυστικό της... ευτυχίας. Θα μπορούσατε να μαντέψετε ποιο είναι αυτό; Ήξεραν ότι αντί να σκέφτονται τι θα γίνει στο μέλλον, μπορούσαν να κάνουν κάτι τώρα για να νιώσουν χαρούμενοι και να μπουν στο κλίμα των γιορτών. «Κορονάκο τι θα έλεγες να θέσουμε σε εφαρμογή το σχέδιό μας για το μυστικό της ευτυχίας;» ρώτησε



ενθουσιασμένη η Ιολίνα. «Ναι!» απάντησε με χαρά ο Κορονάκος. «Λοιπόν, θα οργανωθούμε! Θα φτιάξουμε πασχαλινά καλάθια δώρων για όλους και θα τους τα μοιράσουμε! Τι όμορφα που θα είναι να κάνουμε μία έκπληξη σε όλους και να τους



δώσουμε χαρά!» του είπε η αδελφή του και έτρεξε να φέρει μολύβι και χαρτί για να σημειώσουν τι χρειάζονται.



Ξεκίνησαν λοιπόν να γράφουν μία λίστα με ονόματα για να μην ξεχάσουν κανένα! Ταυτόχρονα άρχισαν να φτιάχνουν και μία λίστα με τα υλικά που θα χρειαζόντουσαν για να φτιάξουν τα καλαθάκια τους.

Θα έβαφαν αβγά και θα έφτιαχναν κουλουράκια με τη βοήθεια της μαμάς τους. Αποφάσισαν να ζωγραφίσουν και κάρτες με ευχές. Ο Κορονάκος θα έγραφε σε κάθε κάρτα το ποιηματάκι του «Μάσκα, Απόσταση και Χέρια κάνουν τον Κορόνα πέρα!» για να θυμίσει σε όλους πόσο καλούς στίχους γράφει, αλλά και πόσο σημαντικό είναι να προσέχουν! Μάλιστα σκέφτηκαν να κάνουν και αυτοσχέδιες λαμπάδες. Την άλλη μέρα κιόλας ο μπαμπάς τους πήγε στο σούπερ μάρκετ και στο χαρτοπωλείο και τους αγόρασε όλα τα υλικά.



Τα παιδιά έπιασαν αμέσως δουλειά. Ξεκίνησαν με τα καλαθάκια τους και τις κάρτες που θα έβαζαν μέσα. Ζωγράφιζαν, έκοβαν, χρωμάτιζαν για δύο ολόκληρες μέρες... Το σπίτι είχε γίνει κανονικό εργαστήριο και ούτε που καταλάβαιναν πως περνούσαν οι ώρες. Τις επόμενες μέρες είχαν αποφασίσει

ότι θα συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό ώστε να ετοιμάσουν όλα τα δώρα. Έτσι τη Μεγάλη Τρίτη θα έφτιαχναν τα κουλουράκια. Τη Μεγάλη Τετάρτη θα έφτιαχναν τις λαμπάδες και τη Μεγάλη Πέμπτη θα έβαφαν τα αβγά! Τα παιδιά ήταν ενθουσιασμένα! Το πρόγραμμα ήταν γεμάτο! Την Μεγάλη Παρασκευή θα ήταν όλα έτοιμα για να προσφέρουν σε όσους αγαπάνε τα δώρα τους που θα είχαν φτιάξει με τα ίδια τους τα χέρια. Τελικά λίγη δημιουργικότητα, αρκετή οργάνωση και πολλή αγάπη είναι η συνταγή της ευτυχίας για την Ιολίνα και τον Κορονάκο.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!

ΘΑ ΤΑ ΞΑΝΑΠΟΥΜΕ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ!



Ποια είναι η δική σου συνταγή για την ευτυχία; Τι θα μπορούσες να κάνεις για να περάσεις όμορφα αυτό το Πάσχα;

Στείλε μας τις ιδέες σου στο iolinakoronakos@gmail.com

Διάβασε τα υπόλοιπα επεισόδιά μας στο <https://ibrt.gr/edu/IK>

Και δες τις περιπέτειές μας και στο YouTube.



**Τμήμα Θεραπείας
Παιδιών και Εφήβων**

Α. Καλαντζή-Αζίζι, Α. Παναγιωτοπούλου, Κ. Σοφianoπούλου,
Μ. Ελευθεριάδου, Κ. Πουλάκη-Ευταξιοπούλου

©Ινστιτούτο Έρευνας & Θεραπείας της Συμπεριφοράς www.ibrt.gr