

ΙΟΛΙΝΑ & ΚΟΡΟΝΑΚΟΣ

Επεισόδιο 5ο

Τι τρέχει με τις μαμάδες;

Άλλη μία μέρα στο σχολείο τελειώνει. Οι μεγάλοι περίμεναν τα παιδιά έξω από το σχολείο. Άλλοι φορούσαν τη μάσκα τους και άλλοι κρατούσαν τη δική τους στο χέρι, ενώ κάποιοι δεν είχαν... Οι δάσκαλοι συνόδευσαν τα παιδιά αργά προς την έξοδο. Εκείνη την ώρα ήρθε η μαμά της Ιολίνας και του Κορονάκου. Είχε άδεια από τη δουλειά της και θα έπαιρνε εκείνη τα παιδιά.



Μόλις έφτασε έξω από το σχολείο συνάντησε κάποιους φίλους της που είχε πολύ καιρό να τους δει. Πήρε τα παιδιά και τους πλησίασε. Πρώτα βέβαια

ανέβασε τη μάσκα της ώστε να μπορεί να συμμετάσχει στην κουβέντα. Η συζήτηση για την αναγκαιότητα της μάσκας είχε «ανάψει» έξω από το σχολείο.

«Μην μου πεις είσαι από αυτούς;» είπε η κυρία Δέσποινα γελώντας στη μαμά της Ιολίνας. Εκείνη, μέσα από τη μάσκα της χαμογέλασε αμήχανα και έκανε ένα νεύμα στη φίλη της «Δίνουμε το παράδειγμα στα παιδιά» της είπε, και άλλαξε το θέμα βιαστικά. Η κουβέντα έληξε σύντομα και όλοι πήραν το δρόμο της επιστροφής για το σπίτι.

Στο δρόμο η Ιολίνα ρώτησε τη μαμά της «από ποιους αυτούς είσαι μαμα; Τι εννοούσε η κυρία Δέσποινα;».

Η μαμά της Ιολίνας δίστασε να απαντήσει. Το σκέφτηκε λίγο αλλά σύντομα οι πιέσεις αυξήθηκαν καθώς τώρα είχε την ίδια απορία και ο Κορονάκος: «Γιατί στο είπε αυτό μαμά;».

«Είναι δύσκολο να σας εξηγήσω τι εννοούσε. Αυτό που μπορώ να σας πω με σιγουριά είναι ότι θαυμάζω την προσπάθειά σας να φοράτε μάσκα. Καταλαβαίνω και ξέρω πόσο δύσκολο είναι κάποιος να δεχθεί κάτι τόσο διαφορετικό στη ζωή του, που μπορεί να τον ενοχλεί, ή να τον εμποδίζει. Σας θαυμάζω που έχετε δεσμευθεί να φοράτε τη μάσκα τόσες ώρες. Ακόμα και εμείς οι

μεγάλοι δυσκολευόμαστε να αποδεχθούμε την αναγκαιότητα της μάσκας και πολλές φορές αυτό μας οδηγεί σε διαφωνίες», τους εξήγησε η μαμά τους.

«Άρα μαμά μιλούσε για τη μάσκα;» ρώτησε η Ιολίνα. Αμέσως της Ιολίνας της γεννήθηκε και μία ακόμη απορία... «Δεν φοβούνται μήπως κολλήσουν και αρρωστήσουν;», Την ίδια στιγμή ο αδελφός της ρώτησε: «και αν κολλήσουν τα παιδάκια τους;». «Ναι, για τη μάσκα μιλούσε η κυρία Δέσποινα...» είπε χαμογελώντας η μαμά τους. «Δεν ξέρω αν φοβούνται μήπως αρρωστήσουν ή μήπως κολλήσουν τους άλλους. Ίσως εκείνοι το θεωρούν λιγότερο πιθανό να συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι όμως πολύ γενναίο να τηρούμε τα μέτρα. Φοράμε τη μάσκα χωρίς φόβο αλλά με γενναιότητα και σεβασμό! Εγώ πάντως είμαι



περήφανη μαμά μασκοφόρος αφού και εσείς είστε μασκοφόροι για τόσες ώρες της ημέρας! » συμπλήρωσε γλυκά η μαμά τους και τότε ο Κορονάκος πετάχτηκε «Είμαστε

η οικογένεια Μασκοφορίδου δηλαδή!»

«Κάπως έτσι» είπε η μαμά τους και ξέσπασαν σε γέλια οι τρεις τους.

Στείλε στο email των φίλων iolinakoronakos@gmail.com τις σκέψεις σου. Εσύ νιώθεις σαν ήρωας;

