

ΙΟΛΙΝΑ & ΚΟΡΟΝΑΚΟΣ

Επεισόδιο 4ο

Τα γενέθλια της Φιλοθέης και οι μάσκες

Τα παιδιά μόλις είχαν σχολάσει. Μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε τον Κορονάκο και τους συμμαθητές του, έξω από το σχολείο. Η μαμά της Φιλοθέης μοίραζε στα παιδιά σοκολάτες και μάσκες ζωγραφισμένες σαν πρόσωπα ζώων για τα γενέθλια της κόρης της! Ο Κορονάκος ενθουσιάστηκε αλλά και είπε με νευρικότητα στον μπαμπά του ενώ άνοιγε τα δώρα «και τώρα δηλαδή δεν θα κάνει πάρτυ, και γιατί δεν τα μοίρασαν μέσα στην τάξη;». Η δασκάλα τους καθόταν χαμογελαστή λίγο πιο πέρα και παρατηρούσε τα παιδιά να παίζουν με πολύ κέφι ενώ έτρωγαν τις σοκολάτες τους. «Εγώ είμαι τίγρης», φώναξε κάποιος «Και εγώ ελέφαντας!», «Ωραία ανταλλάσουμε;».



Η δασκάλα τους, ακούγοντας για την ανταλλαγή μπήκε στη μέση και θύμισε στα παιδιά ότι δεν είναι σωστό να ανταλλάσσουν μάσκες που έχουν φορέσει. Εκείνη τη στιγμή τους πρότεινε να σκεφτούν πως «μιλάει» το ζώο της μάσκας

τους, και την επόμενη μέρα να κάνουν ένα κονσέρτο με θέμα «Η ζούγκλα».



Αργότερα γύρισαν στο σπίτι τους. Όταν η μητέρα τους επέστρεψε από τη δουλειά της η Ιολίνα άρχισε να της γκρινιάζει «Δεν αντέχεται αυτή η κατάσταση, κάνει ζέστη με τη μάσκα, πάω να σκάσω! Η Χριστίνα μου λέει συνέχεια ότι μας βασανίζουν χωρίς λόγο. Στο εξωτερικό τα παιδιά δεν φοράνε μάσκα στην τάξη αλλά μόνο στην αυλή... Οι γονείς της δε συμφωνούν να φοράει μάσκα αλλά είναι αναγκασμένοι να τη στείλουν στο σχολείο».

Ο Κορονάκος, ενώ είχε ξεχάσει το αυτοσχέδιο πάρτυ με μάσκες που έγινε έξω από το σχολείο, έτρεξε και έφερε τη νέα του μάσκα με τα λιονταράκια. Η μαμά ξαφνιάστηκε. Της είπε τι είχε συμβεί και συνέχισε . «Τι λέτε; Πώς κάνει το λιοντάρι; Εγώ λέω έτσι Ραρρρ... Μαμά τι λες... Ιολίνα, τι λες..;». Ήταν πολύ αστείο θέαμα οι τρεις τους με τους διάφορους βρυχηθμούς που έβγαζαν. Η Ιολίνα ξεχάστηκε για λίγο. Αλλά μετά είπε στη μαμά της «Μου έρχεται να μην πάω στο σχολείο, δεν αντέχω αυτή τη μάσκα!»

Η μαμά βρήκε πάλι την ευκαιρία να τους μιλήσει για την αναγκαιότητα της μάσκας, της απόστασης και της καθαριότητας των χεριών. «Ο κορονοϊός είναι μια έκτακτη κατάσταση, που θα περάσει. Πρέπει να ενεργήσουμε όπως σε περίπτωση σεισμού ή πλημμύρας... Οφείλουμε να προστατεύσουμε εμείς τον εαυτό μας και τους άλλους». «Ξέρω, μου το είχες πει μαμά, ότι η φίλια δεν φαίνεται από τις αγκαλιές αλλά κρατώντας απόσταση! Φορώντας μάσκα δείχνουμε πως αγαπάμε τους άλλους!» είπε η Ιολίνα. Αμέσως ο Κορονάκος άρχισε να τραγουδάει «Κι εγώ πάλι



Θα σας σπάσω τα νεύρα, χιχιχι...*Μάσκα, Απόσταση, και Χέρια, κάνουν τον κορώνα πέρα!*».

Αργότερα τα παιδιά πήγαν για ύπνο. Η Ιολίνα αγκάλιασε την μαμά της λέγοντας «έχεις δίκιο πρέπει να συμφιλιωθούμε με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ξέρεις τι σκέφτηκα; Ο κορονοϊός είναι σαν να έχω σπάσει το πόδι μου. Έχω το γύψο που με τρώει και με ζεσταίνει, χρειάζομαι πατερίτσες, δεν μπορώ να τρέξω, ούτε να χορέψω... αλλά σκέφτομαι ότι θα περάσει κάποτε...». «Ναι χρυσό μου, έτσι είναι... καληνύχτα», της απάντησε η μαμά της και τη σκέπασε.



Δυσκολεύεσαι κι εσύ με τη μάσκα ή την απόσταση; Τι σκέφτεσαι; Τι αισθάνεσαι; Τι κάνεις; Τι κάνετε στο σχολείο γι' αυτό; Στείλε και εσύ τις σκέψεις σου στο email iolinakoronakos@gmail.com.