

# ΙΟΛΙΝΑ & ΚΟΡΟΝΑΚΟΣ

Επεισόδιο 29<sup>ο</sup>

Τίποτα δεν με ευχαριστεί...

Η προηγούμενη Κυριακή ήταν πολύ ιδιαίτερη...Την επόμενη μέρα θα άνοιγαν τα σχολεία ξανά! Όλοι στην οικογένεια της Ιολίνας και του Κορονάκου ήταν πολύ χαρούμενοι. Έτσι ξεκίνησαν την ημέρα τους με ένα ωραίο πρωινό και μία όμορφη βόλτα στον Υμηττό. Αργά το μεσημέρι γύρισαν πίσω στο σπίτι. Έφαγαν, έπαιξαν, μίλησαν στον τηλέφωνο, και είδαν μία ταινία



οικογενειακή...Ακολούθησαν το γνωστό τους πρόγραμμα δηλαδή. Δυστυχώς δεν έλειψαν και τα καβγαδάκια. Στη συνέχεια τα παιδιά πήγαν να παίξουν στην πυλωτή του σπιτιού. Ενώ ο μπαμπάς έφυγε για μία σπουδαία συνάντηση που είχε και θα επέστρεφε αργά το βράδυ. Θα άρχιζε πάλι να παίζει με την ορχήστρα μέσα στο καλοκαίρι. Αργότερα η μαμά τους φώναξε «Ελάτε στο σπίτι, αύριο ξυπνάμε νωρίς, έχετε σχολείο και πρέπει να σας κάνουμε τα τεστ για τον κορονοϊο!». Η Ιολίνα και ο Κορονάκος διαμαρτυρήθηκαν ότι ακόμη δεν είχε καλά καλά νυχτώσει. Και πάλι άρχισαν τα παράπονα ώσπου μετά από λίγο τα παιδιά μπήκαν τελικά στο σπίτι. Η διαμάχη όμως συνεχίστηκε για το ποιος θα κάνει πρώτος μπάνιο! Ή μάλλον ποιος δεν θα κάνει πρώτος μπάνιο!



Η μαμά με τη μέθοδο «Κορώννα-Γράμματα» έβγαλε ότι πρώτη θα έμπαινε η Ιολίνα. Εκείνη δέχθηκε την ήττα της αλλά κοπάνισε την πόρτα του μπάνιου δυνατά. Όταν τελείωσε και βγήκε έξω φώναξε στον Κορονάκο

«Έλα μπέμπη ώρα να σε κάνει μπάνιο η μανούλα σου!»  
Αυτό ήταν! Ο Κορονάκος όρμηξε στην Ιολίνα, και εκείνη κρύφτηκε γρήγορα στο δωμάτιό της κλείνοντας την πόρτα. Έπεσε στο κρεβάτι και άρχισε να κλαίει δυνατά. Ο Κορονάκος την άκουγε για πολλή ώρα ώσπου έκανε στην άκρη το θυμό του και μπήκε στο δωμάτιο δειλά δειλά. Προσπάθησε να βρει την Ιολίνα αλλά το μόνο που είδε ήταν ένα φουσκωμένο πάπλωμα...

Ένα χέρι σιγά σιγά ξεπρόβαλε από το πάπλωμα και η

Ιολίνα

ξεσκεπάστηκε



αναστενάζοντας και με μάτια κόκκινα του είπε όλα όσα την ενοχλούσαν. Του είπε για το Πάσχα που πέρασαν, για τις απαγορεύσεις. Του είπε ότι είχε κουραστεί και βαρεθεί και ότι είχε νευριάσει που δεν έβρισκε

το αγαπημένο της κολάν για να το φορέσει την πρώτη μέρα στο σχολείο. Ο Κορονάκος είχε καταλάβει ότι η Ιολίνα είχε κολλήσει τον μέσα-κορονοϊό. Και αμέσως της θύμισε ότι εκείνη έφτιαχνε το σχέδιο δράσης ενάντια στον μέσα-κορονοϊό. Και ότι εκείνη τους βοήθησε να μην τους ξεγελάσει και να τον νικήσουν.

Τα δύο αδελφάκια άρχισαν να θυμούνται τι έκαναν ένα χρόνο τώρα και δεν κατάφερε αυτός ο ύπουλος εχθρός να τους αρρωστήσει ούτε το σώμα αλλά ούτε την καρδιά και το μυαλό τους! Γελάσανε με τα κόλπα τους...Θυμήθηκαν τόσες όμορφες και αστείες στιγμές. Σιγά σιγά νύσταξαν τόσο πολύ που τελικά τους πήρε ο ύπνος στο κρεβάτι της Ιολίνας. Όταν ήρθε η μαμά να σβήσει το φως βρήκε τα δύο αδελφάκια να κοιμούνται. Πήρε τον Κορονάκο αγκαλιά για να τον πάει στο κρεβάτι του και σκέφτηκε «Μπορεί να δυσκολευόμαστε τόσο πολύ κάποιες φορές αλλά ευτυχώς είμαστε μαζί και ο ένας στηρίζει τον άλλον»



Εσύ έχεις νιώσει ποτέ ότι τίποτα δεν σε ευχαριστεί; Τι σε βοηθάει να νιώσεις καλύτερα;

Στείλε μας τις ιδέες σου στο [iolinakoronakos@gmail.com](mailto:iolinakoronakos@gmail.com)

Διάβασε τα υπόλοιπα επεισόδιά μας στο <https://ibrt.gr/edu/IK>

Και δες τις περιπέτειές μας και στο YouTube.



Τμήμα Θεραπείας  
Παιδιών και Εφήβων

Α. Καλαντζή-Αζίζι, Α. Παναγιωτοπούλου, Κ. Σοφianoπούλου,  
Μ. Ελευθεριάδου, Κ. Πουλάκη-Ευταξιοπούλου

©Ινστιτούτο Έρευνας & Θεραπείας της Συμπεριφοράς [www.ibrt.gr](http://www.ibrt.gr)