

ΙΟΛΙΝΑ & ΚΟΡΟΝΑΚΟΣ

Επεισόδιο 30^ο

Η μπατονέτα στη μύτη

Είχαν περάσει ήδη δύο εβδομάδες από τότε που είχαν ανοίξει τα σχολεία. Η Ιολίνα και ο Κορονάκος ένιωθαν λίγο περίεργα στην αρχή. Ήταν σαν να πήγαιναν για πρώτη φορά στο σχολείο αφού έκαναν τηλε-εκπαίδευση για τόσους μήνες. Τώρα πια, είχαν γυρίσει στο παλιό τους πρόγραμμα και θα άρχιζαν ξανά και όλες τις εξωσχολικές τους δραστηριότητες! Ήταν τόσο χαρούμενοι! Όμως το πρωινό ξύπνημα ήθελε κόπο για να το συνηθίσουν ξανά! Και ενώ όλα είχαν αρχίσει να μπαίνουν σε τάξη...



υπήρχε ένα μικρό θεματάκι που ενοχλούσε τον Κορονάκο: αυτή η μπατονέτα του self test που μπαίνει στη μύτη! «ΜΠΛΙΑΞ! Είναι σιχαμένη!» φώναξε ο Κορονάκος βλέποντας τη μαμά του να κρατάει το self test στα χέρια της. «Δεν την μπορώ! Και γιατί να πρέπει να κάνουμε αυτό το τεστ κάθε λίγο και λιγάκι; Και αν βγει θετικό θα πρέπει να κλειστούμε όλοι πάλι μέσα; Δεν θέλω να το κάνω!» γκρίνιαξε ο Κορονάκος τρέχοντας μακριά από τη μαμά του..



Η μαμά του έμεινε *στήλη άλατος* . Πριν προλάβει να του πει το παραμικρό, η Ιολίνα, που ετοιμαζόταν να ανοίξει το δικό της self test, γύρισε και του είπε: «Έχεις δίκιο. Σκέψου όμως ότι έχουμε περάσει τόσα και τόσα όλο αυτό το διάστημα. Το τεστ είναι μία λύση για να μπορούμε να πηγαίνουμε με ασφάλεια στο σχολείο και να περνάμε ωραία! *Φάγαμε το γάιδαρο ...στην ουρά θα κολλήσουμε; Δεν είναι πιο καλά τώρα; Και στην περίπτωση που βγει θετικό το τεστ θα είμαστε μαζί στην καραντίνα και όλο και κάτι θα σκαρφιστούμε για να περάσουμε ωραία*».

«Μμμ, ναι δεν έχεις άδικο» είπε ο Κορονάκος και συνέχισε «Ίσως να σκεφτόμαστε πιο πολύ τα ωραία που συμβαίνουν τώρα αλλά και αυτά που θα έρθουν και να αφήσουμε τα άσχημα. Και τώρα που το σκέφτομαι, ανυπομονώ να ξεκινήσει το ποδόσφαιρο την άλλη εβδομάδα». «Κόλλα πέντε Νάκο!» του είπε χαϊδευτικά η Ιολίνα και συνέχισε: «Σήμερα το σχέδιο δράσης μας θα έχει τίτλο *μην κολλάς στην μπάτονετα*. Αυτό θα μας βοηθήσει να ευχαριστηθούμε αυτή την περίοδο όλα όσα μας έλειψαν: Να μπορούμε να βλέπουμε τους φίλους και τους συμμαθητές μας, να κάνουμε αστεία, να παίζουμε στο διάλειμμα, να πηγαίνουμε βόλτες! Τίποτα δε συγκρίνεται με το ότι είμαστε πάλι όλοι μαζί! Ας το ευχαριστηθούμε!» του είπε ενθουσιασμένη η Ιολίνα. Τα δύο αδελφάκια έκαναν μεταξύ τους μια μεγάλη αγκαλιά και όπως συμβαίνει πάντα με τις αγκαλιές, η χαρά και η αγάπη τους... διπλασιάστηκε!





Εσένα τι σε δυσκολεύει
τώρα που άνοιξαν
ξανά τα σχολεία;

Στείλε μας τις ιδέες σου στο iolinakoronakos@gmail.com

Διάβασε τα υπόλοιπα επεισόδιά μας στο <https://ibrt.gr/edu/IK>

Και δες τις περιπέτειές μας και στο YouTube.



Τμήμα Θεραπείας
Παιδιών και Εφήβων

Α. Καλαντζή-Αζίζι, Α. Παναγιωτοπούλου, Κ. Σοφianoπούλου,
Μ. Ελευθεριάδου, Κ. Πουλάκη-Ευταξιοπούλου

©Ινστιτούτο Έρευνας & Θεραπείας της Συμπεριφοράς www.ibrt.gr