

ΙΟΛΙΝΑ & ΚΟΡΟΝΑΚΟΣ

Επεισόδιο 32ο

Αχ αυτοί οι κανόνες!

Όταν γύρισε η Ιολίνα και ο Κορονάκος από το σχολείο στο σπίτι, τους περίμενε μία πολύ μεγάλη έκπληξη. Ήταν εκεί η γιαγιά και ο παππούς! Πήραν φόρα για να τους αγκαλιάσουν αλλά ακούστηκε η φωνή του μπαμπά «Πρώτα να πλύνετε τα χέρια!». Αφού έβγαλαν τα παπούτσια τους και πλύθηκαν ξαναπήραν φόρα να πέσουν στην αγκαλιά τους αλλά τότε τους σταμάτησε η φωνή της γιαγιάς «Όχι φιλιά όπως παλιά! Μόνο ...κορονοαγκαλιά, μην το ξεχνάτε!».



Τα εγγονάκια τους αγκάλιασαν από τη μέση και ο παππούς και η γιαγιά τα φίλησαν στο κεφαλάκι τους. «Τι αηδίες είναι αυτές, αφού έχετε κάνει και τις δύο δόσεις από το εμβόλιο», ξέσπασε ο Κορονάκος! «Κανείς δεν είναι απόλυτα σίγουρος, αγάπη μου. Αυτό το εμβόλιο το χρησιμοποιούμε



για πρώτη φορά. Ακόμη και οι ειδικοί δεν είναι εντελώς σίγουροι για πολλά θέματα», απάντησε η γιαγιά. «Έχω βαρεθεί πια με όλους αυτούς τους κανόνες! Βγάλε τα ρούχα, πλύνε τα χέρια, μην ακουμπάς αυτό, μην ακουμπάς εκείνο, βάλε τη μάσκα, βγάλε τη μάσκα...δεν είμαστε σίγουροι για αυτό, δεν είμαστε σίγουροι για το άλλο!» γκρίνιαξε η Ιολίνα.

Τα αδελφάκια κάθισαν μακριά από τον παππού και την γιαγιά, φανερά στεναχωρημένα, ενώ η γιαγιά πήγε στην κουζίνα. Σε λίγο φώναξε «Για ελάτε όλοι για φαγητό. Έχουμε το αγαπημένο σας: Κανελόνια και σουφλέ για επιδόρπιο».



Όλοι ξεκίνησαν να τρώνε με όρεξη, εκτός από την Ιολίνα. Ήταν πολύ σκεπτική. Ανησύχησε μήπως ο παππούς και η γιαγιά ήρθαν στο σπίτι επειδή συνέβαινε κάτι σοβαρό. Η φωνή της γιαγιάς διέκοψε τις σκέψεις της: «Πόσο πολύ σας πεθυμήσαμε! Μόλις εμβολιάστηκαν οι γονείς σας, δεν κρατηθήκαμε και ήρθαμε για έκπληξη! Βέβαια ακόμα πρέπει να προσέχουμε και να τηρούμε κάποιους κανόνες». Η Ιολίνα αναστέναξε με ανακούφιση και άρχισαν να συζητούν όλοι μαζί ασταμάτητα. Διηγήθηκαν πολλές ιστορίες από την καραντίνα. Μιλούσαν και γελούσαν με πολύ κέφι. Κάποια στιγμή η γιαγιά και ο παππούς ετοιμάστηκαν να φύγουν.

Αποχαιρέτησαν τα παιδιά με «κοροναγκαλιές». Ο Κορονάκος είχε ξαναβρεί το κέφι του και τους



αποχαιρέτησε με το τραγούδι του για τους κανόνες: «Και μην ξεχνάτε. Μάσκα, απόσταση και χέρια κάνουν τον κορόνα πέρα!».

Εσύ νιώθεις ποτέ ότι οι κανόνες σε πιέζουν;

Στείλε μας τις ιδέες σου στο iolinakoronakos@gmail.com

Διάβασε τα υπόλοιπα επεισόδιά μας στο <https://ibrt.gr/edu/IK>

Και δες τις περιπέτειές μας και στο YouTube



**Τμήμα Θεραπείας
Παιδιών και Εφήβων**

A. Καλαντζή-Αζίζι, A. Παναγιωτοπούλου, K. Σοφianoπούλου,
M. Ελευθεριάδου, K. Πουλάκη-Ευταξιοπούλου

©Ινστιτούτο Έρευνας & Θεραπείας της Συμπεριφοράς www.ibrt.gr